

TORENKAMER PEPERBUS

GR DATUS

wat willen we realiseren?

Halverwege de Peperbus, de toren van de Gertrudiskerk, is een torenkamer. Tot voor kort was dat een plaats waar oude spullen opgeslagen werden; jammer want het is een mooie ruimte! Bezoekers die de toren willen beklimmen, lopen er nu aan voorbij: het poortje wat toegang geeft is op slot. Dat willen we veranderen. We gaan het poortje openen!

De prachtige torenkamer gaan we inrichten, zodat bezoekers kunnen uitrusten, maar meteen ook kennis kunnen nemen van een enkele stukjes geschiedenis van onze Peperbus.

Natuurlijk gaan we aandacht besteden aan de rol die de Peperbus voor de bewoners speelt; niet voor niets is het het symbool van de Vastenavond.

Dat is niet alles; ooit, zo'n 400 jaar geleden stond Willebrord Snellius, de beroemde landmeter op de toren om er zijn metingen te doen. In Bergen op Zoom bepaalde hij ook de poolhoogte en uit zijn metingen berekende hij de omtrek van de aarde.

Dan is er de vermaarde familie Keldermans. Deze bouwmeesters werkten aan het Markiezenhof, maar tekenden ook voor een grote uitbreiding van de Gertrudiskerk.

Ook aan deze familie besteden we aandacht.

En natuurlijk mag de kerkelijke geschiedenis niet ontbreken.

Te midden van deze 4 thema's staat een heuse hemeltrap centraal waarmee naast een reflectie-moment, de trap ook gebruikt kan worden voor het aanhoren van poëzie of een intieme muzikuitvoering.

Er is voor dit alles een prachtig ontwerp, gemaakt door Iwan Koolen. Op onze site www.torenkamer-gradatus.nl vindt u er meer over.

Om dit bijzonder plan te kunnen realiseren, zijn we een crowdfunding actie gestart. Het zou mooi zijn als u ons ondersteunt met een donatie. U kunt dan rekenen op een van onze leuke tegenprestaties!. Leest hierover alles op onze website. Bij voorbaat hartelijk dank.

Het zou mooi zijn als u deze uitnodiging ook verspreidt onder uw vrienden en kennissen, dan gaat Gradatus echt werkelijkheid worden!

De werkgroep torenkamer-Gradatus.